



Stichting De Paardenkamp
Nationaal rusthuis voor oude paarden en pony's

Stichting De Paardenkamp

Een bejaardentehuis voor oude paarden en pony's

De Paardenkamp is een bejaardentehuis voor oude paarden en pony's en bestaat al 60 jaar. Het ligt in het dorp Soest. De Paardenkamp bestaat uit drie boerderijen. De Paardenkamp boerderijen hebben allemaal een naam. Ze heten Vosseveld, Het Gagelgat en De Birkhoeve. Op De Paardenkamp wonen 120 paarden en pony's. Om de verzorging van de paarden te kunnen betalen, krijgt De Paardenkamp donaties van mensen.

Leven in een kudde

Paarden zijn kuddedieren. Ze verblijven het liefst in een groep in het weiland. Ook in de stal blijven ze graag bij elkaar. Daarom heeft De Paardenkamp speciale stallen gebouwd. Deze stallen heten potstallen. Een potstal is een heel grote stal waar de paarden bij elkaar kunnen staan. Op de grond van een potstal ligt een dikke laag stro die steeds bijgevuld wordt. De stal wordt dus niet uitgemest. Deze dikke laag zorgt ervoor dat de paarden lekker zacht en warm kunnen liggen en dat ze makkelijker op kunnen staan.

Ook is er een groep paarden die op De Paardenkamp op een Paddock Paradise wonen. Dit is een hele grote vlakte met verschillende voerplekken, heuveltjes en een watertje. De paarden kunnen hier vrij rondlopen, lekker slapen op het zand, eten wanneer ze willen en af en toe een sprintje trekken!



Rimpels en grijze haren

Paarden worden sneller oud dan mensen. De paarden op De Paardenkamp zijn allemaal 20 jaar of ouder. Ze krijgen grijze haren en de rug zakt soms een beetje in. Boven de ogen krijgen ze kuiltjes. Een soort paardenrimpels. Ook hun gebit wordt slechter waardoor ze soms wat minder goed kunnen eten. Op De Paardenkamp is de oudste pony 50 jaar geworden!



Tanden en kiezen

Het paardengebit is anders dan dat van mensen. Wij kauwen ons voedsel. Een paard maalt het. De kiezen van een paard zijn dus vlak en heeft geen puntjes. Heel taai voedsel maalt een paard in de mond fijn. Ook een paard moet naar de tandarts. Een speciale paardentandarts. Deze komt regelmatig op bezoek bij De Paardenkamp. Want het kan zijn er een tand of kies los zit of dat er scherpe randjes aan de kiezen zijn gegroeid. Een paard kan dan niet meer zo goed eten.



Hoeven en nagels

Paarden en pony's hebben net als wij nagels. Ze zien er alleen anders uit en we noemen ze hoeven. Een hoefsmid is iemand die ze kan knippen en vijlen, dit noem je bekappen. Als een paard veel op een harde straat loopt kan het nodig zijn dat ze hoefijzers onder de voeten krijgen. Dit kan de hoefsmid ook. Op De Paardenkamp hebben de meeste paarden geen hoefijzers nodig, want ze werken niet meer en lopen dus ook niet meer veel op straat. Wel worden ze elke 10 weken bekapt, omdat de hoeven nog steeds groeien. Er zijn een paar paarden die wel hoefijzers dragen. Deze paarden hebben last van hun voeten en dankzij de ijzers hebben ze minder last!

Slapen

Paarden slapen niet zoals mensen de hele nacht. De hele dag door doen ze korte slaapjes. En als ze wakker zijn dan eten ze wat. Meestal gaat een paard liggen om diep te gaan slapen, maar ze kunnen ook staand slapen. Dit is meer dommelen dan echt slapen, maar wel heel erg belangrijk voor een paard. Als paarden liggend slapen staat er altijd een ander paard op wacht, die oplet of er geen gevaar dreigt. In de natuur kan er namelijk ineens een roofdier aankomen. Oudere paarden slapen, net als oudere mensen, vaker dan jonge paarden.



Paardenpap

Paarden hebben nooit geleerd om hun tanden te poetsen. Als ze ouder worden wordt ook hun gebit slechter. Omdat ze daardoor hun eten niet goed kunnen malen krijgen ze speciaal voedsel. Dus geen wortel of appel meer, omdat ze daar niet meer op kunnen kauwen. In plaats daarvan krijgen ze een soort pap. Dat noemen we ook wel slobber. Dit zijn brokjes met water gemengd, zodat het zacht wordt en makkelijker te eten is.

Een edel dier

Een paard is een edel dier. Daarom heten de delen van het lichaam van het paard hetzelfde als bij mensen. Dus een hoofd en geen kop. En ze hebben benen en geen poten. We noemen een paard edel, omdat paarden mensen altijd heel erg geholpen hebben. Vroeger trokken ze bijvoorbeeld de karren van de melkboer of de postbezorger. Ook hielpen paarden de mens tijdens oorlogen.

